



Isleworth

laatste week juni 1876 - 20 december 1876

Vincent belandde in juni 1876 in Isleworth omdat de school waar hij als hulponderwijzer werkte vanuit Ramsgate daar naartoe verhuisde. Zijn baas William Port Stokes stelde hem bij de verhuizing slechts een klein salaris in het vooruitzicht. Vincent zou kost en inwoning krijgen en met veel geluk nog maximaal £ 20 salaris per jaar.

Enkele dagen na zijn aankomst in Isleworth ontmoette Vincent dominee Thomas Slade Jones die net als Stokes een kostschool leidde. Vincent besloot van baas te wisselen en ging aan de slag als hulponderwijzer op de school van Jones, gaf zondagschool in 'het kerkje van Mr. Jones' in en mocht op den duur ook preken. In december 1876 vertrok Vincent

uit Isleworth om de feestdagen bij zijn ouders in Etten te vieren. Daar zette hij een nieuw toekomstpad uit. Hij gaf zijn werk als onderwijzer op en zou niet meer terugkeren naar Engeland. In plaats daarvan vertok hij naar Dordrecht.



Isleworth

laatste week juni 1876 - 20 december 1876



- a. School Jones**
Twickenham Road 158
- b. Syon Park**



School

Bezoekadres Twickenham Road 158

Jones' school bevond zich in het gebouw Holme Court. Vincent had een kamer op de derde verdieping boven de slaapzaal van de leerlingen aan de achterkant van het pand. In zijn kamer hingen portretfoto's van zijn familie en prenten naar werken van onder meer Paul Delaroche en Ary Scheffer. De randen beschreef hij met bijbelteksten. Vincents dagen waren gevuld met onderwijs geven en na zijn werkdag nam hij tijd om brieven te schrijven, of zijn gedachten te ordenen in zijn prekenboek. De school van Stokes, waar Vincent eerst werkte, stond om de hoek aan Twickenham road 183, maar dat pand bestaat niet meer.



Syon Park

Bezoekadres Syon park

Vincent wandelde graag in Syon Park. Hij schreef erover: "Het is hier mooi tegenwoordig, vooral in de straten s' avonds, als het min of meer mist en de lantaarns worden aangestoken, en ook in dat park waarover ik U reeds schreef, ik zag daar de zon ondergaan een paar dagen geleden achter die iepenboomen waarvan de bladeren nu de kleur van brons hebben. Over het gras lag die waas waarover Anna schrijft en er loopt eene beek door dat park waarin men de zwanen ziet zwemmen."

Van Gogh Route compleet maken?

Maak een uitstapje naar Hampton Court, een eeuwenoud paleis in Surrey dat Vincent bezocht. Kijk op www.vangoghroute.nl voor meer informatie.