



Borinage

begin december 1878 – oktober 1880

**LET OP: dit is geen wandeling maar een
fiets- of autoroute**

Verlangend naar werk als evangelist onder de mijnwerkers kwam Vincent begin december 1878 aan in het dorpje Pâturage in de mijnstreek Borinage. Na een week verhuisde hij naar het dorp Wasmes. Per half januari 1879 kreeg hij een tijdelijke aanstelling als evangelist voor het Belgische Evangelisatie Comité. Hij bezocht zieken en gewonden en

sprak op samenkomsten. Vincent verloor zichzelf volledig in zijn nieuwe bestaan: hij gunde zichzelf niets meer dan de arme mijnwerkers, leefde ongezond en in diepe armoede. Ondertussen raakte hij gefascineerd door de bevolking en het landschap en voelde hij een drang om te tekenen. Ondanks zijn dienstbare opstelling werd zijn contract na zes

maanden niet verlengd. Daarop vertrok hij naar Cuesmes waar hij zich meer dan eens stortte op het tekenen naar tekenvoorbeelden. Uiteindelijk besloot hij rond augustus 1880, aangemoedigd door zijn broer Theo, om te proberen om van kunst zijn beroep te maken. Om zich verder in zijn vak te bekwamen vertrok hij in oktober naar Brussel.

Borinage

begin december 1878 – oktober 1880



a. Famille Denis

rue Wilson 221,
Petit-Wasmès

b. Salon du Bébé

rue du Bois 257-259,
Petit-Wasmès

c. Mijn van Marcasse

rue de Marcasse

**d. Edouard Joseph Franca
& Famille Decruca**

rue du Pavillon 3,
Cuesmès



Salon du Bébé (Le temple de Bébé)

Bezoekadres rue du Bois 257-259, Petit-Wasmes

Tussen januari en juli 1879 sprak Vincent een aantal keer in de Salon du Bébé: een klein zaaltje waar een afsplitsing van de protestante kerk van Grand-Wasmes samenkwam. De gemeentelieden spraken een snel Frans dialect en Vincent had moeite om hen te verstaan en zichzelf verstaanbaar te maken. De kwaliteit van zijn preken liet vermoedelijk te wensen over, want het Belgische Evangelisatie Comité oordeelde dat hij geen getalenteerd spreker was en niet in staat was om vruchtbare samenkomsten te organiseren. Zijn contract werd niet verlengd.



Familie Denis

Bezoekadres rue Wilson 221, Petit-Wasmes

Vincent woonde in Petit-Wasmes bij de familie Denis. De huur van 30 franc per maand was laag, omdat Vincent 's avonds de kinderen van het gezin onderwees. Vincent vond zijn kosthuis eigenlijk veel te luxe en deed nog een poging om te verhuizen naar een sober hutje, maar daar werd een stokje voor gestoken door zijn familie. Volgens overleveringen maakte hij tekeningen van de familie Denis die vermoedelijk naderhand zijn verscheurd. Nadat Vincents contract door het Belgische Evangelisatie Comité niet was verlengd, vertrok hij naar Cuesmes.



Mijn van Marcasse

Bezoekadres rue de Marcasse

Vincent werd begin april 1879 door een ervaren mijnwerker rondgeleid in de kolenmijn van Marcasse. Na een verschrikkelijke afdaling in een mandje door de mijnschacht opende zich op zeventienhonderd meter diepte een nieuwe wereld voor hem: "Deze mijn heeft 5 verdiepingen, 3 daarvan, de bovenste, zijn uitgeput en verlaten, men werkt er niet meer in van wege er geen steenkool meer is. Indien iemand het zou beproeven om een schilderij te maken van de maintainages, dat zou iets nieuws zijn en iets ongehoords of liever ongeziens."



Edouard Joseph Francq & Familie Decrucq

Bezoekadres rue du Pavillon 3, Cuesmes

In Cuesmes woonde Vincent eerst bij de predikant Edouard Joseph Francq en later bij diens burens: familie Decrucq. Hij richtte zich volledig op tekenen. Soms tekende hij in zijn kamertje, soms in de tuin. Hij vond echter dat hij niet voldoende ruimte had om goed te werken: "Het is al zo klein en dan staan er ook nog twee bedden, dat van de kinderen en het mijne." In oktober 1880 verruilde Vincent Cuesmes voor Brussel omdat hij naar ruimte, licht en andere kunstenaars verlangde.