

In Londen voert Van Gogh Route je langs een deel van een wandeling die Vincent vanuit zijn woonplaats Isleworth naar Londen maakte. Hij beschreef hem in zijn brief van 25 november 1876 aan zijn broer Theo:

“vorigen dag had ik een verren tocht naar Londen gehad, s’ morgens 4 uur ging ik van hier, was om half 7 in Hyde park, daar lag de mist op het gras en vielen de bladeren van de boomen, in de verte zag men de lichten van de lantaarns schemeren die nog niet waren uitgedaan en de torens van Westminster Abbey en the House of Parliament en de zon ging rood op in den morgenmist - van daar naar White Chapel, dat arme gedeelte van Londen, toen naar Chancery Lane en Westminster, toen naar Clapham om Mrs Loyer nog eens te bezoeken die den vorigen dag jarig geweest was. Wel is zij eene weduwe inderdaad met een hart waarin de psalmen van David en de hoofdstukken uit Jesaja niet dood zijn maar sluimeren. Haar naam is geschreven in het boek des Levens. Ook was ik nog bij Mr. Obach aan huis om Mevrouw en de kinderen weer eens te zien.”



Londen

19 mei 1873 - 26 oktober 1874

1 januari 1875 - 19 mei 1875

Na enkele jaren voor kunsthandel Goupil & Cie in Den Haag gewerkt te hebben, werd Vincent in mei 1873 overgeplaatst naar het londense filiaal. Met pijn in zijn hart verliet hij Den Haag en zijn dierbaren daar, maar hij ging tegelijkertijd met vol vertrouwen het avontuur in Londen aan. Daar was zijn werk weliswaar minder interessant dan in Den Haag, maar hij genoot met volle teugen van de Engelse manier van leven, van Londen met zijn prachtige parken en interessante musea. Langzaamaan ontdekte hij de Engelse kunst en literatuur. Jaren later zou hij dan ook verzuchten dat hij veel van Londen was gaan houden. Hij woonde in diverse kosthuizen. Eind oktober 1874 werd Vincent tijdelijk overgeplaatst naar het filiaal van Goupil & Cie in Parijs. In januari 1875 keerde hij weer terug naar Londen, waar Goupil net een nieuwe vestiging opende door overname van de kunsthandel Holloway & Sons. Uiteindelijk werd Vincent in het voorjaar van 1875 definitief overgeplaatst naar Parijs.



Londen

19 mei 1873 - 26 oktober 1874

1 januari 1875 - 19 mei 1875

duur wandeling: ca. 1,5 uur

a. Hydepark / Rotten Row

Hydepark

b. Westminster Abbey

Houses of Parliament

Westminster Bridge

e. Kosthuis Loyer

Hackford Road 87



Hyde Park / Rotten Row

Bezoekadres Hydepark

Vincent wandelde graag door Hydepark en beschreef het diverse keren poëtisch in zijn brieven. Met name de lange ruitleraan Rotten Row vond hij mooi. Het was oorspronkelijk een koninklijke rijweg ("Route du roi") die koning Willem III in 1691 tussen St. James Palace en zijn nieuwe verblijf Kensington Palace liet aanleggen. De laan had zich in de 18e eeuw ontwikkeld tot een ontmoetingsplaats voor welgestelde stedelingen die daar paard reden om te zien en gezien te worden.



Houses of Parliament & Westminster Bridge

Bezoekadres Westminster Bridge

Toen Vincent in Londen woonde, wandelde hij dagelijks van zijn woonhuis naar zijn werk over de Westminster Bridge. In 1875 memoreerde hij in Parijs: "Ik ging elken morgen & avond over Westminsterbridge & weet hoe dat er uit ziet als de zon achter Westminster Abbey & the House of Parliament ondergaat & hoe het s'morgens vroeg is & s' winters met sneeuw & met mist." Toen hij een schilderij van de brug zag, verzuchtte hij: "Toen ik dit Schij zag voelde ik hoe ik van Londen houd." Hij maakte een schets naar het kunstwerk.



Kosthuis Loyer

Bezoekadres Hackford Road 87

Enkele maanden na aankomst in Londen trok Vincent in het kosthuis van de weduwe Sarah-Ursula Loyer, waar zij ook een jongensschool hield. Daarvóór woonde hij in een kosthuis op een adres dat nu nog steeds onbekend is. Vincent was enthousiast: hij was tevreden met zijn kamer, genoot van de bedrijvigheid, tuinierde en werd bovendien verliefd op de dochter van Ursula, Eugenie. Helaas bleek zij al verloofd te zijn. Waarschijnlijk sliep Vincent in de kamer aan de voorkant van het huis op de derde – bovenste – verdieping.

In de nabijgelegen Isabel Street bevindt zich de Van Gogh Walk. Stadstuinen die geïnspireerd op Vincent zijn aangelegd.